

Bilişim Vadisi olmadı, Teknoloji Üssü olsun

Dünyanın karşı karşıya kaldığı ve aslında temel kabul edilen sorunlarının kaynağı 'gelir adaletsizliği', artık uluslararası toplantıların ana gündem maddesi haline geldi.

Bu konudaki veriler korkunç...
Örneğin

dünyanın en zengin 8 kişinin geliri, tam 3 milyar 600 milyon insanın gelirin karşılık geliyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan ve dünyanın ekonomik geleceğinin fotoğrafının çekildiği Davos'ta da bu konuşuldu.

ABD Başkanı Trump başta olmak üzere birçok devlet başkanının yer aldığı zirvede, 'zenginliği ya paylaşacağız ya da bunun sonuçlarına katlanacağız' mealinde endişenin dillendirildiği yansıdı ekonomi kulislerine.

Çünkü yeni dünya düzeninde ekonomiyle ilgili üç yeni başlık var.

Kadınlar artık daha fazla işgücüne katılıyor. İstihdam politikası ve üretime yansımaları nasıl olacak?

Gelir dağılımı nasıl düzeltilir?

Ve teknolojinin işin içine girmesinin sonuçları ne olur?

Bu başlıklar üzerinden yürüyen toplantılarda küresel dengesizliklerin aşılması konusunda artık iradenin olduğu anlaşılıyor.

Ancak ortada ciddi bir sorun var.

Bu konularda atılacak adımlarda 'samimiyet' ne derece etkili olacak.

Genellikle siyasetçilerin ülkelerinde başka uluslararası camiada başka söylemleri bu 'samimiyet' sınavını baştan şüpheli hale getiriyor.

Kuşkusuz 'siyasetçiden' çok 'devlet adamlığı' niteliklerinin öne çıkması işleri kolaylaştıracak.

Yani daha sorumlu ve insanlığı ilgilendiren konularda gerçekten 'samimi' politikaların arkasında duran irade sergilemeleri gerekiyor.

Uluslararası zirvelerde bunlar konuşulurken bizim ne yapmamız gerektiği elbette yanıtlanması beklenen bir soru.

Bilimsel gelişim ve teknoloji konularının daha fazla gündemimizde olması şart görünüyor.

Eğitimden, adalete yapısal dönüşümün bu yeni düzenin güçlü aktörü olmamız için

Ömür Ünver



ounver@milyet.com.tr

EDITÖR'DEN

elden geçirilmesi ve geliştirilmesi elzem.

Ankara

daha önce de bu köşeden çok kez dile getirdiğimiz gibi teknolojik üretimde lokomotif rol oynamaya en hazır il durumunda.

Birkaç gün önce Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı

Cevdet Yılmaz, **Ankara Sanayi Odasının** ocak ayı meclis toplantısında ekonomiyi değerlendirdi.

Aynı toplantıda **Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir** dikkat çekici bir konuşma yaptı.

Özdebir, **Ankara'nın** ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Başkent'in, ileri teknoloji patent-faydalı model başvurularının yüzde 14'ünü gerçekleştirdiğine işaret eden **Özdebir**, ileri teknoloji yatırımlarının yüzde 30'una **Ankara'nın** ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Özdebir'in, "**Ankara'nın** bu potansiyelinin kullanılması, harekete geçirilmesi gerekmektedir. Bu yüzden **Ankara'nın** ileri teknoloji üssü olarak ilan edilmesi yalnızca **Ankara** için değil, tüm Türkiye açısından önemlidir" ifadeleri önemliydi.

Elindeki potansiyele rağmen 'Bilişim Vadisi' beklentisi boşa çıkan **Ankara**, 'İleri Teknoloji Üssü' olmayı hak ediyor.

Dünyaya insani yardımlar anlamında örnek olan Türkiye, 6 milyar dolar harcadı muhtaç halklar için.

Yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaparak da 2014'ten bu yana bu konuda dünya lideri durumunda.

Bunların anlamı, 'gelir adaletsizliği'nin küresel sonuçları anlamında insani yardımlarda açık ara ön sırada olduğumuz.

Dünyanın ekonomisinin yönünü gösteren teknolojik üretim konusunda ise aynı boyutta başarımız yok.

Bunun için fırsatlarımız var ama.

Genç nüfus bunun en önemli ayağı.

Şimdi eldeki potansiyeli değerlendirmek için harekete geçme zamanı.

Doğru adres **Ankara** görünüyor.

Bütün kesimler bunu karar vericilere anlatmalı.

Gerisi gelecektir; yeter ki inanılsın.

İyi haftalar!